

Friends for Africa

Beste Friends for Africa,

Deze nieuwsbrief schrijf ik aan u vanuit Turkije, waar ik momenteel voor mijn studie verblijf. Dat wil echter niet zeggen dat er geen ontwikkelingen zijn binnen onze stichting. Integendeel, de overige bestuursleden werken extra hard om de zaken allemaal bij te houden! In deze nieuwsbrief, zoals altijd, een verslag van alle ontwikkelingen. Hopelijk zult u het met veel interesse lezen!

Uitbreiding Masonwabe Educare Centre



Foto genomen tijdens de bouw van de extra verdieping

De aanbouw van Masonwabe Educare Centre is klaar! Zaterdag 17 november is het vernieuwde gebouw op een feestelijke manier officieel geopend, compleet met toespraken van Florence, de leidster van Masonwabe, en de dominee, en een optocht met dansmarietjes door de township! Namens de kinderen, hun ouders en de Florence, heel veel dank voor uw steun!



Janai Childrens Home

In de vorige nieuwsbrief brachten wij u het slechte nieuws dat bij Martin, de vader van Janai, een dodelijke spierziekte is geconstateerd. Helaas gaat Martin erg snel achteruit. Het is inmiddels bijna onmogelijk voor hem om te praten en ook slikken wordt steeds moeilijker. Binnenkort zal hij niet meer kunnen eten of drinken en zullen ze een 'voedselpijp' moeten aanbrengen in zijn buik, waardoor het niet meer door zijn keel hoeft te gaan.

Het behoeft geen uitleg dat Martin inmiddels gestopt is met werken. Helaas is het zo dat Martin maar een klein gedeelte van zijn salaris doorbetaald krijgt en zelfs dit is een tijdelijke regeling. Voor dit gezin - dat de zorg voor meer dan 20 kinderen op zich heeft genomen - is dat een financiële ramp. Het is onmogelijk voor hen om hun maandelijkse lasten te voldoen en ze zijn dus zeer afhankelijk van giften.

Als extra zorg komt er nog eens bij dat de overheid hun opgedragen heeft om extra slaapkamers en badkamers voor de kinderen te bouwen, omdat jongens en meisjes aparte ruimtes moeten hebben. Als ze hier niet aan voldoen kunnen ze niet als officieel weeshuis geregistreerd worden en zullen ze dus ook de bijbehorende mogelijke vergoedingen mislopen. Ze zijn inmiddels met de bouw gestart maar ze komen nog zo'n €10.000 tekort om het af te maken. Friends for Africa wil ze natuurlijk graag helpen bij het financieren van het project en we zijn daarvoor momenteel aan het sparen. Van de Stichting Winters van den Speulhof uit Venlo hebben wij tot onze grote vreugde reeds een donatie van €2.500 mogen ontvangen ter ondersteuning van dit project. Wij willen hun daar ontzettend voor bedanken!!

Naast het meefinancieren van de extra slaapkamers en badkamer hopen wij ook op een andere manier nog iets voor dit gezin te betekenen: Het was altijd een droom van Martin om een keertje met zijn hele gezin op vakantie te gaan. We zijn momenteel met onze contactpersoon Marloes aan het kijken of we deze laatste droom voor hem in vervulling kunnen laten gaan.

Jaarmarkt

Evenals vorig jaar, waren wij ook dit jaar vertegenwoordigd op de jaarmarkt in Heel, afgelopen september. De jaarmarkt wordt jaarlijks georganiseerd door Harmonie de Vriendenkrans, en deze vereniging bood aan om ons geheel belangeloos een kraam te sponsoren. De handgemaakte Zuid-Afrikaanse spullen die we verkochten waren voor ons ingekocht door onze contactpersoon Bob Lohr. Naast de extra inkomsten die deze activiteit ons opleverde mochten wij ons ook verheugen op veel interesse in de stichting en haar activiteiten. Een goede vorm van reclame dus!

Via deze weg willen wij Harmonie de Vriendenkrans hartelijk danken voor het sponsoren van de marktkraam.

Activiteitencommissie

Friends for Africa kan zich sinds kort verheugen op de ondersteuning van een echte activiteitencommissie. De taak van deze commissie is, zoals de naam al zegt, (meehelpen met) het organiseren van activiteiten, die voor wat extra inkomsten en naamsbekendheid zorgen. Momenteel hebben in deze commissie plaatsgenomen Diana Smeets en Geert Polmans. Wij zijn natuurlijk ontzettend blij met hun steun en hopen in het nieuwe jaar 'hun' eerste activiteit bij u bekend te kunnen maken.

Ook hopen wij in de toekomst deze commissie nog met één of twee personen te versterken. Hebt u hier interesse in, of heeft u ideeën voor een mogelijke activiteit, dan zouden wij graag van u horen.

Misschien bent u lid van een sportclub, een vriendengroep of personeelsvereniging en bent u bereid om een benefietactiviteit aan onze stichting te wijden. Alles is mogelijk! Wij zijn blij met alle extra aandacht en inkomsten...

FfA kerstproject in Kinrooi (BE)

De basisschool te Kinrooi organiseert op 15 december hun kerstmarkt. Via Sandra Maessen, onze penningmeester én moeder van 2 dochters die deze basisschool bezoeken, zijn we met deze school in contact gekomen en hebben hun gevraagd of ze dit jaar tijdens hun kerstmarkt aandacht aan Friends for Africa willen besteden. De school heeft hierop positief gereageerd en omgekeerd aan ons de vraag voorgelegd om iets over Friends for Africa te komen vertellen.

Op vrijdag 16 november hebben Sandra en Gerard aan alle 4e, 5e en 6e klassers verteld over het werk van Friends for Africa. Sandra bereidt nu met een aantal leerlingen de kerstmarktactiviteiten van Friends for Africa voor. Op 15 december zullen wij Afrikaanse spulltjes verkopen én de kinderen hebben samen met Sandra sleutelhangers gemaakt. De materialen voor deze sleutelhangers zijn gesponsord door Gewi Montage B.V. De opbrengst van de verkoop van de sleutelhangers en Afrikaanse spullen zal naar Friends for Africa gaan.

Wij willen nu alvast zowel de basisschool en Gewi Montage B.V. ontzettend bedanken voor hun steun en medewerking!

Bijzondere giften

Naast de giften van onze vaste donateurs mag Friends for Africa zich soms verheugen in bijzondere giften. Enkele voorbeelden van de afgelopen tijd willen wij u niet onthouden:

- er wordt 100 euro geschonken door een echtpaar bij gelegenheid van hun 50-jarige bruiloft
- 400 euro komt uit een (gedeelte van de) collecte bij het overlijden van een van onze donateurs. Op zijn speciale verzoek werd een deel van de collecte overgemaakt aan Friends for Africa

Marloes in verwachting!

Vanuit Zuid-Afrika bereikte ons het goede bericht dat onze contactpersoon Marloes Bayings in verwachting is van haar eerste kindje. Natuurlijk willen wij mama Marloes en papa Rob van harte feliciteren!

Tot slot

Onze hartelijke dank voor uw tijd en aandacht. Op de volgende pagina's kunt u nog een verslag van een bezoek (van vorig jaar zomer) aan een schoolje in een township in Kaapstad lezen. Voor meer informatie over ons of onze projecten kunt u natuurlijk altijd terecht op onze website.

Als laatste rest ons nog u alvast heel fijne feestdagen en een goed uiteinde van dit jaar te wensen. Wij hopen dat u tijdens de gezelligheid en warmte van deze periode ook even stil staat bij die kinderen voor wie dit alles niet vanzelfsprekend is. Uw hulp maakt ons werk mogelijk!! Wij rekenen op uw steun...

Een verslag van onze reis naar Zuid-Afrika, zomer 2006

Kaapstad, township, het schooltje van Pumla.

We lopen het schooltje binnen en worden verwelkomd door Pumla, de 42-jarige onderwijzeres. In de eerste ruimte zitten een 8-tal kinderen te werken. Wat het eerste opvalt: de stralende snoetjes!

Het schooltje is gelegen in een van de townships in Kaapstad. Bij onze rondreis in en om Kaapstad zullen we er velen zien. Op een gegeven moment rijden we zelfs langs 30 kilometer (!!!) aaneengesloten townships.

In de townships woont de arme zwarte bevolking. Op andere plaatsen vind je townships voor de kleurlingen (gemengd ras) en heel af en toe ook zelfs voor de arme blanke bevolking.

Er zijn straatjes (onverhard), soms wel met een soort stoeprand. De huisjes staan op afgescheiden plekkjes grond en zijn soms van steen, soms alleen van hout en golfplaten. De regering is hard bezig om de houten krotten te vervangen door zogenaamde Mandela-huisjes: eenvoudige huisjes van steen met golfplaten daken en voorzien van water en stroom. Want dat is wat Mandela bij zijn aantreden als president de zwarte bevolking heeft beloofd: jullie krijgen allemaal stenen huisjes, stroom en water. Een goede en dappere keuze, maar een haast onbegonnen klus, zo lijkt het. Maar op veel plaatsen in Zuid-Afrika konden we de successen al zien.

Terug naar Pumla en haar schooltje. In een tweede ruimte zitten nog eens 14 kinderen. Hier vallen de vrolijk gekleurde tafels en stoeltjes op, geschonken door Friends for Africa. Het voelt goed om te zien dat spullen zo goed van pas kunnen komen. De kinderen werken aan verschillende opdrachten: taal, schrijven en rekenen. De leermiddelen zijn beperkt, maar Pumla maakt er het beste van. Er zijn bijna geen speeltoestellen of speelgoed. Wat er was is gestolen.

Alle kinderen krijgen van ons een tas met wat spulletjes, uit Nederland meegebracht.

Hier zitten ook een tandenborstel en tandpasta bij. De twee tandartsen die met ons mee op reis waren maakten meteen van de gelegenheid gebruik om de kinderen tandenpoetsles te geven!!



Sander, neef Kim, geeft tandenpoetsles aan de kinderen

Het leven is hard in de township. Dat blijkt ook als we met Pumla meelopen naar haar woning. Zij woont een paar straten verder. Met haar loon van 1500 rand (150 euro) per maand kan ze geen eigen stukje grond kopen. Dus woont ze op een stukje grond van iemand anders. Deze huurbaas heeft op datzelfde stukje grond een eigen woning. Pumla betaalt 400 rand huur per maand. Haar woning is een klein (3 x 3 meter) houten krotje met slechts een lampje. Er staat één bedje, waarin Pumla met haar 18-jarige dochter slaapt. Naast hun bedje slaapt het kleindochtertje van Pumla. Want zo gaat dat: vrouwen hebben wel kinderen, maar meestal geen vaste partner. De mannelijke seksuele moraal is verderfelijk. Het aids-probleem is alomvattend en zo sterk aanwezig. Zo vertelt Pumla nog dat zij juist die morgen te horen heeft gekregen dat de moeder van een van de schoolkinderen aan aids lijdt.

Dan komt haar vrouwelijke huurbaas uit haar woning en geeft te kennen dat zij niet van onze aanwezigheid gediend is. We lopen maar weg van de scheldende vrouw en gaan nog even terug naar de school.

De kinderen hebben veel lol met de spullen die wij hen gegeven hebben. Simpele hebbedingetjes, maar ze hebben er toch een plezier mee. Als we weg gaan blijft dat beeld hangen: lachende kinderen. Het is Kaap de Goede Hoop!