

Friends for Africa

Beste Friends for Africa,

Hoog tijd voor een nieuwsbrief, want we hebben veel te vertellen!

Op de eerste plaats ben ik met mijn familie in de afgelopen zomervakantie voor de tweede maal (althans voor mij) in Zuid-Afrika geweest. Onder begeleiding van de contactpersoon van Friends for Africa, Bob Lohr, zijn we door Zuid-Afrika van Kaapstad tot Johannesburg gereisd en we hebben tijdens deze reis al onze lopende projecten bezocht. Het is een enorm voorrecht om te zien hoe goed ons (én dus uw geld) terecht komt en hoe hard het nodig is. Natuurlijk zijn van onze bezoeken verslagen gemaakt, die u in de komende nieuwsbrieven zult kunnen lezen.

Maar ook buiten deze reis heeft Friends for Africa niet stil gezeten. Middels deze brief willen wij u van al deze ontwikkelingen op de hoogte brengen. Hopelijk zult u het met veel interesse lezen!

Kim van der Heul

Bouw speel- en studieruimte voor Janai

In onze vorige nieuwsbrief kon u al lezen dat Friends for Africa bezig was met het realiseren van de bouw van een speelruimte in combinatie met een magazijn voor Janai Children's Home.

De ouders van dit gezin, Martin en Kelaine Schneider, en hun 21 geadopteerde kinderen wonen op een groot stuk grond, in een huis in een buitenwijk van Johannesburg.

Het huis biedt nu onderdak om te slapen en te eten, maar de huiskamer is erg klein en staat vol met allerlei spullen. Er is in huis dus geen ruimte voor de kinderen om te kunnen spelen, knutselen of huiswerk te maken. Een overdekte speelruimte zou een oplossing voor dit probleem zijn. De kinderen hebben dan een eigen speelruimte waar ze onder alle weersomstandigheden terecht kunnen.

We willen de ruimte aankleden met plastic tafels+stoelen, kasten en planken aan de muren voor het opbergen van boeken en speelmateriaal. Het magazijn / de opslagruimte wordt eraan vast gebouwd. Deze ruimte is voor het opbergen van fietsen en speelgoed omdat dit 's nachts niet buiten kan blijven i.v.m. diefstal (zeer hoog risico).

De kosten van het bouwen van speelruimte en magazijn zijn geraamd op € 10.000.

We hebben voor financiële ondersteuning van dit project, met hulp van het Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking (COS) Limburg, een subsidieaanvraag bij Cordaid Nederland gedaan. Begin oktober kregen we bericht dat Cordaid dit project met € 5.000 wil steunen.



Memisa·Mensen in Nood·Vastenactie

Cordaid waardeert vooral deze alternatieve vorm van opvang van weeskinderen. Samen met de € 5.000 die Friends for Africa zelf aan dit project zal bijleggen, kunnen de Schneiders dus nu weer een stukje van hun plannen verwezenlijken. Martin en Kelaine willen graag alle donateurs van Friends for Africa hiervoor uit de grond van hun hart danken en "May God bless you!". Uiteraard zullen wij u in de volgende nieuwsbrieven op de hoogte houden van de vorderingen van de bouw.

Wij willen zowel COS als CORDAID hartelijk danken voor hun steun bij het realiseren van dit project!

In de laatste pagina van deze nieuwsbrief kunt u een verslag vinden van ons bezoek aan Janai.

Aanbouw Masonwabe Educare Centre

Verder zijn we momenteel nog bezig met een subsidieaanvraag voor de bouw van een tweede verdieping bovenop het gebouw van de kinderopvang Masonwabe Educare Centre. Helaas is het nu afwachten geblazen maar we hopen u daarover in een volgende nieuwsbrief meer (en hopelijk alleen maar goed) nieuws te kunnen vertellen.

Wel heeft onze contactpersoon in opdracht van Friends for Africa alvast 20 matrasjes laten maken. Zo hoeven de baby's en kinderen die in het Masonwabe Educare Centre opgevangen worden niet langer op een koude betonnen vloer te slapen.

Op de foto hieronder ziet u Portia, de dochter van de hoofdleidster van Masonwabe, met de matrasjes die worden ingeladen.



Jaarmarkt

Op de jaarmarkt die afgelopen september in Heel (geboorteplaats van Kim van der Heul) gehouden werd was Friends for Africa present met een marktkraam. Deze marktkraam was geheel belangeloos gesponsord door de lokale harmonie en tevens organisator van deze markt: Harmonie de Vriendenkrans. Wij hebben daar handgemaakte spullen uit Zuid-Afrika verkocht, voornamelijk kunst en sieraden. Deze spullen hadden Kim en haar familie tijdens hun verblijf in Afrika ingekocht.

Het resultaat van deze markt en de vele positieve reacties die het teweeg bracht hebben ons goed gedaan en we hopen ook volgend jaar weer van de partij te zijn.

Publiciteit

Friends for Africa is de laatste maanden een paar keer in het (regionale) nieuws geweest.

Tweemaal was er een interview met Kim over Friends for Africa te lezen in De Maasboulevaart, het krantje van de gemeente Maasgouw, en ook was er voor de tweede keer een interview op omroep Leudal te beluisteren.

Verder was er in het Nijmeegse Tijdschrift voor Antropologie & Ontwikkelingsstudies (TAO) een artikel over Friends for Africa te lezen.

Wij willen zowel de Maasboulevaart, de TAO als Omroep Leudal bedanken voor hun aandacht voor en interesse in Friends for Africa

Wereld aidsdag

Tenslot willen wij nog onder uw aandacht brengen dat op 1 december in Roermond de Wereld Aids Dag gehouden zal worden. Op verzoek van de organisatoren van deze dag willen wij u laten weten dat iedereen welkom is om op deze dag een kijkje te komen nemen!

Projecten 2007

Momenteel is Friends for Africa in overleg met de contactpersonen Bob en Marloes om te kijken welke projecten in 2007 het hardst onze steun kunnen gebruiken. In de volgende nieuwsbrief komen we hier verder op terug.

Tot slot

Tot zover alvast onze hartelijke dank voor uw tijd en aandacht. Op de laatste pagina kunt u nog het verslag lezen van ons bezoek aan Janai Children's Home. Voor meer informatie over ons of onze projecten kunt u natuurlijk altijd terecht op onze website.

Uw hulp maakt ons werk mogelijk!! Wij rekenen op uw steun...

Verslag bezoek aan Janai Childrens home, augustus 2006

Een buitenwijk van Johannesburg, met 5 miljoen inwoners de grootste stad van Zuid-Afrika. Tijdens onze reis door Zuid-Afrika bezoeken we vandaag Janai Childrens Home, een zeer opmerkelijk initiatief in een land waar ruim tien jaar geleden nog apartheid heerste. Het blanke, Zuid-Afrikaanse echtpaar Kelaine (51) en Martin (53) Schneider moesten echter niets van apartheid weten. Hoewel zij zelf al 3 grote kinderen hadden, besloten zij begin jaren negentig om zwarte weeskinderen te gaan adopteren.

Als gevolg van de (nog steeds toenemende) aids-problematiek komen steeds meer kinderen alleen te staan, doordat hun ouders overlijden of ten einde raad hun kinderen alleen achterlaten.

De 25 kinderen waar Martin en Kelaine zich sindsdien over hebben ontfermd, hebben vaak medische en/of psychische problemen. Drie kinderen stierven op jonge leeftijd. Onder hen de 5-jarige Vuyani, waarover wij u al berichtten in nieuwsbrief nummer 3, februari 2006 (na te lezen op onze website). Momenteel wonen er 22 kinderen in Janai, waaronder Dominique, de biologische dochter van de Schneiders.

Bij aankomst worden we enthousiast verwelkomd door Kelaine, met op haar armen de jongste aanwinst Rory, een meisje van nu 10 maanden oud. Deze baby verblijft dan 6 weken in Janai. Rory was gevonden bij het ziekenhuis, vrij kort na haar geboorte. Ondervoeding (ook in het ziekenhuis) veroorzaakte al vrij snel groei problemen.

Ten einde raad belde het ziekenhuis met Janai met de vraag of er nog plek was.

“Dat was moeilijk”, erkent Kelaine “omdat we het na de dood van Vuyani in september van het afgelopen jaar emotioneel heel moeilijk hebben gehad. Eigenlijk wilde ik geen jonge kinderen meer adopteren. Je weer gaan hechten, ik vond het heel moeilijk. Maar ja, als zo’n vraag dan komt, kan ik toch geen nee zeggen. En nu zijn wij en de kinderen weer zo ontzettend blij met deze schat.”



Kim met Kelaine en in haar armen baby Rory.



De kinderen van Janai Children's Home met voetbalshirts van VV Beegden (Midden-Limburg).

En dat alle liefde en aandacht Rory goed doet, blijkt uit het feit dat ze goed begint te groeien, weer wat haar heeft en haar eerste tandjes al beginnen te komen.

Langzaam komen de grotere kinderen terug van school. De laatste jaren heeft Janai met name het huis kunnen vergroten, zodat de kinderen nu per twee één kamertje delen. De keuken is de centrale ruimte. Drie vrouwen zijn de hele dag bezig met het wassen, strijken, her- en verstellen van de kleding en het verzorgen van de maaltijden. Op het grote terrein houden 2 mannen zich bezig met het onderhoud van het huis en het verzorgen van de groente- en fruittuin, die Martin sinds een paar jaar is gestart.

“We proberen op deze manier wat zelf-onderhoudend te worden” zegt Martin, die zelf een baan bij Escom heeft. “Mijn salaris is natuurlijk niet toereikend om volledig voor de kinderen te zorgen en het personeel te betalen. Gelukkig krijgen we veel hulp, zoals ook van Friends for Africa. Met jullie steun hopen we nu een overdekte speelruimte voor de kinderen en een magazijn voor het speelmateriaal te bouwen. Dat is toch fantastisch, als dat zou lukken !!”

Dat Martin een goede huisvader is laat hij even later zien, als hij de scepter zwaait over de braai, de Afrikaanse barbecue. Hij zorgt dat de door ons meegenomen hamburgers en boerenworst perfect worden bereid en al gauw smullen kinderen én bezoekers van al het heerlijk. De kinderen glunderen en hebben de grootste lol. Het lijkt een gewoon gezinstafereel, maar wel een met 22 kinderen. Kinderen, die warmte en geborgenheid kennen, dankzij hun fantastische ouders Kelaine en Martin Schneider...